



## “Van gangsterliefje tot eigen baas”

‘Gangsterliefje tegen wil en dank’, zo noemt Priscilla Jourdan zichzelf en haar pas verschenen boek. Haar man Marcel Kaatee was een van de verdachten tijdens de grote rechtzaak tegen de afpersings-

“Op de ochtend van de arrestatie was ik alleen thuis. Ik hoorde een muis piepen en zag dat ‘ie achter een kast lag dood te gaan. Ik belde Marcel, om te vragen wat ik moest doen. Marcel nam altijd zijn telefoon op als ik belde. Nu niet. Ondertussen zette ik teletekst op om even de tijd te doden. Al bladerend zag ik een bericht dat Willem Holleeder was opgepakt, en ook ene Marcel K. Het zal toch niet waar zijn, dacht ik. Ik belde zijn advocaat, die bevestigde dat Marcel was opgepakt. Hij werd door het Openbaar ministerie gezien als de financiële man achter Willem Holleeder, die werd verdacht van witwas- en afpersingspraktijken, onder meer op de in 2004 vermoorde vastgoedhandelaar Endstra. Toen de telefoon lag, was ik even kwaad omdat ik het nieuws via teletekst had moeten vernemen. Daarna ging mijn hoofd razendsnel malen. Wat nu?”

Terugkijkend kan iedereen nu wel zeggen dat Willem Holleeder, een van de ontvoerders van Heineken, niet deugde en dat vastgoedhandelaar Willem Endstra ook niet te vertrouwen was. Maar je moet het zien in de tijdsgeest. Toen Willem Endstra tegenkwam, was er bij deze man geen vuiltje aan de lucht. Het was op dat

moment een gerenommeerde vastgoedhandelaar. Ik leerde Marcel kennen toen ik in Brabant als styliste mijn eigen catwalkshows en feesten organiseerde. Ik had voor een van mijn feesten zijn band Seven eleven geboekt, waarin hij gitarist was. Als beroep werkte hij bij enkele amusementscentra op de Wallen in Amsterdam. Toen Willem Holleeder daar ook in dienst kwam, werden Marcel en Willem collega's van elkaar. Ook al had hij slechte dingen gedaan in het verleden, mensen kunnen veranderen en daarnaast ook aardige kanten hebben. Het kwam dus voor dat Marcel wel eens een biertje met hem dronk, Willem Holleeder was immers een aardige collega.

Nadat Marcel en Willem geen collega's meer waren, zagen zij elkaar amper of eigenlijk niet meer. Het was dus nogal schrikken voor me dat Marcel in 2006 ineens de ‘boekhouder van Holleeder’ werd genoemd. De eerste maand van Marcells arrest mocht ik geen contact met hem hebben. Ik raakte daardoor af en toe wel in vertwijfeling. Als de media zo veel aandacht besteedde aan de arrestatie, moest er toch wel iets aan de hand zijn? Was Marcel eigenlijk wel de man die ik tien jaar

lang dacht te kennen? Na een dag huilend op de bank te hebben doorgebracht, raapte ik mezelf bij elkaar en ben ik naar zijn kantoor gegaan. Ik wilde niet dat zijn bedrijf zou stranden, dus zou ik de dagelijkse leiding overnemen. Ik had geen idee hoe lang het voorarrest zou zijn, ik kon niet eens met hem overleggen. Mijn eigen stylingbedrijf heb ik maar even aan de kant gezet.

Het was raar om op zijn stoel te zitten. Ik was bang dat ik in zijn boekhouding toch iets zou ontdekken wat niet klopte. Met trillende vingers pakte ik zijn ordners, las iedere mail en doorzocht zijn hele computer. Ik voelde me schuldig dat ik hem zo zat te fileren, zeker toen bleek dat alles er netjes en kloppend uitzag. Geen rare briefjes of onverklaarbare bedragen. Nu wist ik zeker dat ik voor meer dan honderd procent achter mijn man zou staan.

Na een maand mocht ik hem kort zien. Een uurtje, iedere maandagochtend. Ik zag telkens in zijn ogen dat hij van me hield, maar we hadden het vooral over praktische dingen: hoe ik zijn bedrijf moest runnen. Banken hadden zijn rekeningen geblokkeerd, Marcel was door de publieke opinie meteen al schuldig





## “Vier jaar lang heb ik mezelf weggecijferd, nu is het mĳn tijd”

verklaard. Ook privé merkte ik dat. Vrienden en familie die eerst nog in Marcel's onschuld geloofden, zeiden na een tijdje: 'Priscilla, wat denk je nu zelf?' Het duurde hen te lang om nog hoop te houden. Ik voelde me alleen. Omdat ik Marcel's bedrijf overnam, zorgde mijn moeder voor mijn zoon. Keanu begreep het gelukkig wel, maar van zijn elfde tot en met zijn veertiende kon ik er vaak niet voor hem zijn en die tijd met hem krijg ik nooit meer terug.

Op een avond stond de officier van justitie voor de deur, omdat hij dacht dat er twee lijken in de muur van onze kelder gemetseld zouden zijn. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Op straat stond het vol met camera's en journalisten. Tien man stonden er in mijn kelder te graven. Hun ogen glommen, ze waren er zeker van die lijken te vinden. Door hun overtuiging ging ik weer twifelen. Het zou toch niet waar zijn? Stel dat ze die lijken vonden... Ook al had Marcel er niets mee te maken, dan zou het hem toch extra verdacht maken omdat het in onze kelder was. Maar ze vonden natuurlijk niets.

Al die tijd en nog steeds begrijp ik echt niet waarom hij in die hele zaak is beland.

Kijk, op de Wallen heeft iedereen bijnamen. Je hebt Cor de Moordenaar, die had nog nooit iemand vermoord. En Peter Zonderreet, maar die heeft heus wel billen. Marcel werd 'de boekhouder' genoemd. Hij had economie gestudeerd en een bril op, hij zag eruit als een boekhouder en deed natuurlijk ook de financiën van het bedrijf waar hij werkte. Wie bedacht heeft dat hij de administratie van Holleeder deed, weet ik niet. Ik was bij iedere zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Elke keer zat ik tegen het glas aan, om zo dicht mogelijk bij Marcel te zijn. Holleeder heeft daar nog namen genoemd van de mensen die wel zijn boekhouding deden. Marcel was het in ieder geval niet. Dat hij gebombardeerd werd tot het brein achter Holleeder's misdaadpraktijken, vond ik vreselijk.

Na acht maanden kwam Marcel als enige van de zes hoofdverdachten voorwaardelijk vrij. Wel bleef hij verdachte en moest hij naar zittingen komen tot de definitieve uitspraken in hoger beroep. Het was fijn om weer samen te zijn, maar toch ook een moeilijke tijd. Hoe vaak wij chagrijnig waren door de frustraties of hoe vaak ik niet geroepen heb dat ik er helemaal klaar

mee was. Toch ging ik door, voor hem, voor onze zoon, omdat ik in zijn onschuld geloofde. De media-aandacht werd steeds erger. Als we samen naar de rechtbank waren geweest, zag ik de volgende dag onze hoofden op de voorpagina's van kranten. Ik werd al snel het gangsterliefje met de grote zonnebril, de golddigger. Ik droeg altijd al grote zonnebrillen, dat is mijn stijl. En een geldwolf? Mensen moesten eens weten. We zitten bijna aan de grond door alle advocaatkosten.

Vorig jaar juli is Marcel uiteindelijk volledig vrijgesproken, Holleeder kreeg negen jaar. Maar ook al heeft de rechter bewezen geacht dat Marcel onschuldig is, in de dagelijkse praktijk wordt hij nog veel tegengewerkt. Hij krijgt bijvoorbeeld nog steeds geen vergunning voor zijn amuse-

Meer lezen:  
Gangsterliefje tegen wil en dank - Priscilla Jourdan. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 90 4680 7330. [www.gangsterliefje.nl](http://www.gangsterliefje.nl)



### HET BERICHT

Hof vindt Holleeder schuldig aan afpersingen

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft 'topcrimineel' Willem Holleeder vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel. De 51-jarige Holleeder krijgt die straf voor het afpersen van een paar zakenlieden, onder wie de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Holleeder, die in 1983 een van de ontvoerders was van biermagnaat Freddy Heineken, werd in januari 2006 gearresteerd. Ook werd een groep medeverdachten aangehouden, onder wie Holleeders ex-partner.

Van deze medeverdachten spelen er nog vijf een rol in het proces. Tegen hen eiste het OM straffen variërend van 240 uur werkstraf tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden. Het hof sprak Marcel Kaatee, volgens justitie de boekhouder van Holleeder, integraal vrij. Ook Maruf M., die betrokken zou zijn geweest bij de bedreiging van Endstra op het kantoor van diens toenmalige raadsman Bram Moszkowicz, werd vrijgesproken.

Bron: Nu.nl, 3 juli 2009..

Wil jij een ervaring delen of je mening geven? Altijd welkom op [www.vriendin.nl/vriendschap/openhartig](http://www.vriendin.nl/vriendschap/openhartig).



Tekst: Kristen Vogel. Foto's: Marjolijn Volmer. Visagie: Franca Denbow.